

Logg från Älva

Datum: 21/10 - 2014

Elevloggare: Sabina Zwedberg

Personalloggare: Thomas kapten

Position: Gibraltar sund

Segelsättning: Ingen

Fart: 7,2 knop

Kurs: ostlig

Beräknad ankomst till nästa hamn: onsdag 22 okt

Väder: Soligt, med disig kväll

Elevlogg:

Hej alla loggläsare!

Idag vaknade vi upp till ett underbart väder! Det har varit soligt hela dagen och ca 20 grader varmt. Hela klassen har varit ute och solat, pluggat och chillat på däck hela dagen. Vattnet är så lugnt nu jämfört med tidigare. Det känns knappt som att båten gungar längre.

Vi ska snart gå igenom Gibraltarsundet där vi kommer att se två världsdelar, Europa och Afrika, på varsin sida av båten. Till höger Marocko och till vänster kommer vi se Spanien. Det bästa av allt är att det snart betyder att vi snart är framme i Malaga! Men det är samtidigt lite synd, för hur skönt det än kommer bli med ännu varmare väder, stränder och palmer i Malaga så är den här dagen, enligt beräkningarna, den näst sista på havet för hela resan. Tiden har gått så fort, i alla fall enligt mig!

Idag hände även något mycket roligt! Vi har för första gången på denna resa fått en fisk från havet. Det var inget mindre än en guldmakrill som vägde hela 3kg! Vi har försökt att trollingfiska bakom båten under ett antal dagar och nätter utan att få något resultat, men idag så fick vi äntligen fångst! Så roligt!

Förutom det härliga vädret och den lyckade fångsten så har många projektgrupper även tekniskt sett fått gå på höstlov idag! Detta eftersom de har gjort sina slutredovisningar där vi har samlat ihop fakta om all de olika länderna vi varit i, sammanställt, diskuterat och sedan redovisat. Och nu efter mycket slit och arbete så är många av oss äntligen klara! Som pricken över i:et på den här dagen serveras det nu chokladmousse till efterrätt!

Hoppas att ni har det bra där hemma!

Hälsningar Sabina

Personallogg:

Det har gått undan de senaste dagarna. Efter en seg start från Vigo då dyningen fanns kvar efter de oväder vi hade väntat ut och vinden fortfarande var frisk så blev det bara bättre. Det blev några riktigt sköna dagar med svag vind, inte så mycket vågor och dyning, inte jämfört med vad vi vant oss med. Passagen av Gibraltar sund är ett av världens mest trafikerade farvatten. Det är alltid spännande att se så många olika fartyg och trafiken är tät. Räknar med att vara framme i Malaga imorgon förmiddag.

Thomas kapten



