

Logg från Älva

Datum: 08/03-23

Elevloggare: Laban och Ella

Personalloggare: Sofia

Position: Santa Cruz de Teneriffe

Planerat datum för att segla vidare: 10/03

Beräknad ankomst till nästa hamn: 11/03

Väder: 26 grader, sol

Elevlogg:

God kväll!

I morse började vi dagen med frukost kl 07.15. Vi fortsatte sedan med den dagliga städningen av Älva. Därefter började vi med förtroghetsutbildningen som är en säkerhetsgenomgång av hela skeppet. Då lärde vi oss alla nödutgångar, brandposter, brandsläckare, livflottar m.m. Efter förtroghetsutbildningen åt vi lunch och det bjöds på kycklingcurry med ris.

Efter lunchen delade vi upp oss i fyra grupper, en grupp per segel. Vi gick igenom sättning, bärgning och revning. Alltså hur man både hissar, tar ner och ställer in seglen för att segla bäst beroende på vind. Därefter hade vi en genomgång av seglingsteori.

Det bjöds sedan på panerad fisk med kokt plugg och örtsås, måltiden var mycket vällagad och mättade alla 38 magar. Dagen har bjudit på lärorika lektioner men även mycket svett.

Med vänliga hälsningar/ besättningen på Älva och ännu mer specifikt Laban och Ella 😊

Personallogg:

Hej Hopp!

Ja, värmen har inte varit ett problem idag. Det har snarare varit ett problem att få elever och besättning att dricka tillräckligt mycket och att smörja in sig med solkräm. Det blir också spännande med kontrasten när vi alla nås av nyheterna om snökaos hemma i Sverige.

Jag brukar få beskriva vad vi gör på en förtroghetsutbildning när jag skriver resans andra logg men jag tycker nog att Laban och Ella har summerat dagen på ett bra sätt.

Jag som skriver heter Sofia och är överstyrman ombord på den här resan. Jag kan inte minnas när jag senast presenterade mig i en logg. Det kanske var för en 9 år sen eller så. Jag har i alla fall varit fast anställd här på Älva de senaste 6 åren även om jag seglade min allra första segling ombord för snart 10 år sen. Innan jag började jobba här så pluggade jag till sjökaptens i Kalmar i 4 år och jag har även hållit på mycket med navigationsutbildning av ungdomar i frivilligverksamhet.

Privat så bor jag på en ö utan fastlandsförbindelse i Stockholms skärgård med min sambo och katt(er) sen 9 år tillbaka och tillbringar den större delen av min lediga tid med att sticka.

De senaste tre åren har jag varit utbildningsansvarig ombord, vilket innebär att jag har det övergripande ansvaret för att se till att eleverna lär sig något om sjömanskap, navigation osv. under samtliga resor, men även att jag under de resorna när MB seglar har ansvaret för deras fartygsbefälskurs mer specifikt.

Den här resan så kommer eleverna att läsa radar, SRC (VHF), lagar, regler, skeppsteknik och stabilitet. De kommer att skriva två prov i fartygsbefälskursen under resans gång och ska utöver det göra ett antal praktiska övningar uppe i styrhytten under vakterna. Det blir en del att hinna med på de här dagarna som vi har tillsammans.

Nu är det dags för mig att gå och lägga mig. Imorgon åker eleverna iväg på utflykt hela dagen och besättningen kommer roa sig med att fixa och dona på båten.

Hoppas ni har det bra därhemma trots snökaos och till er som har barn ombord så tackar vi för lånet och ska försöka lämna tillbaka dem i ännu bättre skick än vi fick dem i om än något tröttare.

/Sofia