

Logg från Älva

Datum: 13/3-23

Elevloggare: Calle och Hampus

Personalloggare: Kecke

Position: Puerto Tzacorte, La palma

Planerat datum för att segla vidare: 13 mars

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15 mars

Väder: Soligt med växlande molnighet, men en hel del vind

Elevlogg:

Hej loggen!

Idag har vi fortsatt vår segling och äntligen kom vi fram till La Palma. På vägen såg vi delfiner, först under natten och sedan en hel familj under dagen som jagade lunch. Under morgonen seglade vi med mesan, storen, focken och jagaren. Inre klyvaren tog vi ner på förmiddagen, men vid lunch tog vi ner alla segel då vinden mojnade. Detta gjorde såklart att båten började gunga mera vilket hade sin påverkan på vissa elever. Fram emot eftermiddagen hade vågorna dött ner och övergått till dyningar som vaggade fint när man tog eftermiddagstuppluren.

Tilläggnigen skedde i mörkret när vi kom fram runt 19:30 snåret. Första försöket att komma till kaj fick tas om då det inte fanns skydd på skyddplattorna i kaj. Vi backade back och tog om tilläggningsförsöket och då satt det som en smäck. Landgångens sättning gick som på räls eftersom vi gjorde det ett par gånger nu.

Nu är det natti natti för oss på Älva. Sussa sött.

//Calle och Hampus

Personallogg:

Hej det är den glade matrosen Kecke som skriver logg. Dagen startade redan vid midnatt när min vakt började ihop med den trevliga styrmannen Amalia. Seglen var fortfarande uppe och vi forsade fram med den fantastiska farten av sex och en halv knop, WOW. Vakten förflöt utan större dramatik, eleverna skötte sig utmärkt med styrning och utkik. Efter det var jag lite trött, så jag gick och la mig. Vaknade halv elva, 10:30, duschade, la i en tvättmaskin.

Sen var det lunch, det var pasta av något slag och det var väldigt gott. Sen vart det ju då eftermiddag, och då gick vi ju vakt igen. Då hände det grejer minsann, vi bärgade och beslog alla segel.

Plötsligt som en blixtn från klar himmel, såg vi ett delfinstim på ungefär 273 delfiner. Otroligt imponerande, så många har jag inte sett förut, det tidigare rekordet var på 261!

Mot kvällen anlöpte vi Tazacorte, den pittoreska lilla hamnen. Vår eminenta kapten rattade in båten till kaj, man kunde ha haft ägg som fendor. Alla hundra människor på kajen sa WOW.

Dagen slutar inte här, båten är förtöjd, landgången är iland och de flesta har fritid. Utom den ständigt arbetande matrosen Kecke, jag går hamnvakt jag till klockan 24, då får jag äntligen sova igen.

Vi rundar av det här nu för jag har folk som skriker på mig att dom behöver hjälp, som tekniskt ansvarig får man aldrig ro, tack för nu.

/Kecke den kärke.