

Logg från Älva

Datum: 03/10–22

Elevloggare: Hugo & John

Personalloggare: Christoffer

Position: Porto

Planerat datum för att segla vidare: 05/10–22

Beräknad ankomst till nästa hamn: 09/10–22

Väder: Varmt och lugnt hav

Elevlogg:

Vår dag ute till havs började, precis som alla andra, med att äta frukost. Idag har vi mer eller mindre inte haft någon vind eller vågor alls. Elevernas vaktpass spenderades med att spana efter fiskebojar och redskap. Eftersom vi inte visste om vi kunde komma in till hamn förrän till eftermiddagen så fick vi möjligheten att bada ute på Atlanten. Det var jätteroligt att med hela klassen bada i det salta havsvattnet där vi kunde hoppa från Älva ner i vattnet.

Efter att vi badat fick vi tillstånd att lägga till i Porto så vi började åka dit för motor i nästan 8 knop. Galet! Medans vi kom in till hamnen och hjälpte till att lägga till så lagade eleverna i byssan sin tre rätters avslutningsmiddag. Som vanligt har alla avslutningsmiddagarna ett tema som man ska försöka klä upp sig till, där dagens tema var "jag har kommit fel." Alltså klädde alla upp sig till något/någon som inte hör hemma på Älva. Det fanns en hel del byggarbetare och tomtar, men även mafiosos och dragqueens. Huvudrätten var en god yakiniku och efterrätten var en ännu godare cheesecake. Dagen avslutades med en mysig film som spelades ute på däck med hjälp av en projektor.

Snipp snapp snut så var sagan slut! Hälsningar Älva!



Personallogg:

Dagen till ära har, förutom ett snabbt bad, mest spenderats framför datorn med att försöka styra upp hamnbesöket i Porto och vänta på besked om vi får komma in till kaj eller inte idag, efter vad som kändes som oändligt många mail fram och tillbaka blev det plötsligt, som alltid, ruskigt bråttom och vi fick trycka på lite extra för att hinna fram till lotsen i tid. Allt gick som det skulle och med lotsen ombord var det inga konstigheter att komma in till kaj. Till middagen var det en temakväll med mycket god mat.

Efter maten begav sig jag och Stefan på äventyr och försökte hitta utgången på hamnområdet, efter att först ha gått åt fel håll i 15 minuter hittade vi till slut rätt, snackade lite med vaktgubbarna och briefade dem om vilka vi var, inga konstigheter där. Nu är det dags att vila efter en lång dag.