

Logg från Älva

Datum: 1/10

Elevloggare: Jessie och Lea

Personalloggare: Lasse

Position: Vigo

Planerat datum för att segla vidare: 2/10

Beräknad ankomst till nästa hamn: 3/10

Väder: Fint soligt

Elevlogg:

Hej alla fina och fantastiska fans! Ni motiverar oss för morgondagen, precis som idag. Imorse när vi vaknade var stämningen på topp fast på ljudlöst. Tänka sig att ibland kan vår klass faktiskt hålla mun. Vi började dagen med den obligatoriska städningen och för vår del gällde det att spola av utsidan av fartyget och skrubba rent väggarna som var fyllda med salt och smuts, 2 gånger!! Efter detta så var vår första lektion FbNav.

Under lektionen gick vi igenom hur man räknar med strömmande vatten för att ta ut en kurs. Sjukt komplicerat med vårt minne som en guldfisk men rätt intressant ändå! Man lär sig alltid något nytt här på båten, extremt kul! Och som Einstein sa "En ny lärdom om dagen är bra för magen". Sedan direkt efter Fbnav lektionen hade vi en till FbNav lektion där vi skulle göra massor med uppgifter och räkna själva, så kallat eget arbete. Sista lektionen för dagen var fysik där vi fick lära oss om hur väder påverkar oss marinbiologer som är ute till havs. Sen hände något extremt stressigt! Besättningens matbeställning anlände från ingenstans och våran solstund fick sig en paus som vi istället ersatte med att lasta varor och sortera in i de olika avdelningarna. Vi avslutade dagen med att sola och äta en underbar middag som var "typ" fajitas. Imorgon bär det av mot Porto i Portugal! 25 grader, vindstilla och massor med sol! Vad mer kan begäras?

Hörs imorgon alla våra fans

Personallogg:

Hej igen

Dagen började med ganska svalt väder som blev allt varmare och soligare, nu börjar man känna igen Spanien. En hel del lektioner har det blivit idag, plus en del riggklättring upp i rået, för de som ville. Två av eleverna har dessutom roat sig med hårklippning, medelst ytterst slö liten sax. Resultatet blev därefter 😊.

Ni har ju redan hört litegrann om gårdagen, men det finns nog lite att fylla i. Santiago de Compostela var fantastiskt, mäktigt och en vacker stad. Vi besökte sen BDRI, delfincentret, där vi fick en utförlig föreläsning om vad de håller på med. De har både forskning och utbildning där. De har även en del volontärer som jobbar. En spännande del i vår resa är att vi noterar de valar och delfiner vi ser (art, antal, position, tidpunkt) och skickar in resultaten till BDRI som är intresserade av våra data. De kommer även vara intresserade av våra data från andra områden, exempelvis Kanarieöarna, Azorerna etc. Det blir ett mycket välkommet moment på våra seglingar.

De på centret är ju specialister på valar och delfiner, så jag visade bilden på vår "vikval", ajaj... det var ingen vikval utan världens näst största val, sillval! Trots allt en positiv överraskning. En av de som förestår centret blev alldeles till sig när hon fick se bilden på grindvalen, hon har aldrig sett någon, konstigt nog.

Imorgon kastar vi loss mot Porto, det är bara 60 sjömil dit, men vi kommer ta det lugnt, tuffa ut till havs och spana valar och delfiner. Väderprognosen talar om svaga vindar och soligt väder, dåligt för segling men bra för valar.

I Porto mönstrar jag av för den här gången och Kerstin ersätter mig för resten av resan.

Solig och varma hälsningar

Lasse

