

Logg från Älva

Datum: 5 oktober 2020

Elevloggare: Leon och Maya MBV18

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Ankrade i Myttingeviken

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Askölaboratoriet onsdag morgon

Väder: Vackert med lätt sydostlig vind

Elevlogg:

Dagen började med samling på kaj och därefter började alla elever göra sig hemmastadda i sina tilldelade hytter. Så fort alla hade lämnat sina grejer blev det förtrogenhetsutbildning för hela slanten fram till lunch. Därefter var det många avsked på kajen innan Älva lämnade Stocksunds vatten bakom sig. Därefter väntade en tre timmars färd fram till nattens destination, Myttingeviken.

Längs färden så tog idrott 2-gänget tag i att hålla ett träningspass för trötta seglare och sen kom vi fram. Väl framme serverades det en middag bestående av lax från djupet med en wasabisås från fjärran land. Middagen följdes av nattbad av några glada fiskar i MBV18. Kommentar från en glad fisk "Att hoppa i den flytande sak vi kallar hav var som att hoppa in i en pool med hajar, man känner en gnutta panik men ändå en nyfikenhet att uppleva händelsen till fullo". Nu är det dags för fritid och småmingel. Tack o hej leverpastej!

Tack för oss för denna gång.

/Hälsningar ett par glada fiskar fast på Östersjöns inte så vida vidder.

Personallogg:

Ja, då är vi på väg igen, även om dagens etapp inte blev så lång. Under morgondagen skall vi fortsätta med lärande och instruktion inför resan, nämligen seglingsteori och praktisk undervisning i hur vi hissar segel, skotar, hanterar tågverket ombord och annat. Efter att vi sedan har gjort lite säkerhetsövningar, är vi redo att hiva ankaret och gå söderut mot vår första anhalt Askölaboratoriet. Där skall våra elever få en heldag i marinbiologins tecken.

På torsdag hoppas vi kunna ankra vid Gotska Sandön, där det åter blir en heldag iland. Eleverna har förberett guidningar kring Sandöns unika natur och öns spännande historia.



Otåliga elever i väntan på avgång

Sedan skall vi ta oss runt Sydsverige och upp längs hela västkusten. Besök på Kosteröarna, Tjärnlaboratoriet, Smögen och Lysekil kommer att fyllas med guidningar och studiebesök, innan vi avslutar resan i Göteborg om ungefär tre veckor.

Dagliga rapporter kommer här, och ni är varmt välkomna att följa oss på färden.

Hälsningar från kapten Sören



Stilla kväll i vår ankarvik