

Logg från Älva

Datum: 8 maj 2019

Elevloggare: Hampus, Elias

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Brügge

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknat datum att segla vidare: Fredag den 10 maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate lördag eftermiddag

Väder: Soligt men ganska svalt

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Idag påbörjade vi vårt stora äventyr med att klassen samlades på Arlanda flygplats klockan 13:00. Efter en problemfri passage genom säkerhetskontrollen splittrades klassen innan en återsamling vid gatan 14:40 för att borda planet mot Bryssel, Belgien. Flygresan gick snabbt och den smidiga landningen belönades med en applåd. Bagaget plockades upp utan problem och klassen samlades framför bussen för ett klassfoto (se bild). Vi åkte genom Bryssels rusningstrafik med stöj och stim samt allsång med rim. Efter ca två timmar var vi framme vid Älva i staden Brügge, där vi möttes av en delikat måltid förberedd av vår talangfulla kock. Efter måltiden fick vi kvittera ut våra läroböcker och vår flytväst. Vi har gjort iordning våra hytter och den första hamnvakten har dragit igång. Med det säger vi tack och hej leverpastej.



Personallogg:

Ja, glada och förväntansfulla anlände de frampå kvällskvisten, våra 30 elever i MB17b och marinbiologiläraren Lasse. Eftersom de seglar första gången med Älva, blir det förstås mycket att ta in och en ovan miljö att vistas i. I fyra veckor framöver skall vi alla samarbeta med att föra fartyget hemåt, med ett antal spännande stopp på vägen. På fredag kväll kastar vi loss och sätter kurs mot Ramsgate, en liten stad på Englands sydöstra hörn. Där skall klassen bli göra en utflykt till Dover. Sedan går vi norrut, till den lilla Hamnen Oudeschild på ön Texel, den västligaste av de Friska öarna. Eleverna ger sig under Lasses ledning ut på mjukbottenexkursion och undersöker och artbestämmer faunan på de vidsträckta mudflats som torrläggs vid lågvatten. Därefter mot Helgoland, en ö långt ute i Tyska bukten där man kan se både häckande havssulor och sälar. Sedan hemåt mot Sverige. Vi ankrar vid Tjärnö strax söder om Strömstad. Tack vare samarbete med havsforskningslaboratoriet där, får klassen ge sig ut och göra bottenkrap och examinera fynden på labbet. Slutligen sätter vi kurs hemåt runt den svenska kusten. Ett kort stopp vid Ven med besök på Tycho Brahe-muséet. Tillbaka i Stocksund skall vi vara den 4 juni.

Mycket marinbiologi alltså, men också engelska och matematik. Samt massor med lektioner i navigation och sjömanskap. Under resans gång skall eleverna plugga för att vid hemkomsten tentera för en kustskepparexamen. Till sjöss blir det förstås också mycket praktik; vaktgång, rortörnar, utkik, navigation och sjökortsarbete på bryggan. Samt segling och segelhantering.

Dagliga rapporter från vårt äventyr tillsammans kommer fortlöpande. Jag hoppas att du, kära läsare, vill följa med oss på färden.

Hälsningar / Kapten Sören