

Logg från Älva

Datum: 2016-03-11

Elevloggare: Mathilda Wilhelmsson och Christoffer Wahlström

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Tzacorte Hamn, La Palma. Förtöjda till kaj.

Planerat datum för att segla vidare: 2016-03-13

Väder: Växlande molnighet, mestadels sol, 20 grader varmt.

Elevlogg:

Idag var en härlig dag, en kommafram-dag.

Morgonen började med segelbärgning och tilläggning.

Solen har strålat sedan Älva förtöjde sin sista tross i Tzacortes hamn vid 09:30-tiden imorse!

Besättningen är som vanligt på gott humör och Stefan, vår förträffliga riggensvarige, har lärt eleverna att tagla.

Dagen har också bjudit på ett prov i Medical First Aid, äntligen!

Efter tentan gick de flesta av oss elever en rejäl sväng runt in de två små byarna här omkring.

Till middag serverades fläskfilé med saffransris och Frida bjöd på efterrätt dagen till ära!

Ännu en lärorik och rolig dag avslutad ombord på Älva!



Solen stiger upp bakom bergen när vi glider in mot Tzacorte



Vår tappra lilla RiB-båt hjälper till att putta runt Älva i hamnen

Personallogg:

Hejsan!

Jaha, vad har jag att berätta om dagen då? Den började ganska skumpigt med en rejäl krängning åt styrbord. Detta resulterade i att min plan på att göra en skojig frukost gick i stöpet. Så det fick bli vanlig tråkrukost istället.

Rock'n'rollet varade inte så länge och på förmiddagen hade vi knutit fast La Palma i båten och allt var varmt, lugnt och behagligt. Efter att ha hackat upp och fräst en pyttipanna så satte jag mig på däck och lapade lite sol. Tråkade grabbarna lite för att de hade solskydd 50 men det skulle jag inte ha gjort. Min uppstudsighet slutade med att jag brände mig på styrbords axel.

Eftermiddagen var lugn och jag hann till och med baka en äppelpaj, för det var jag faktiskt sugen på.

Nu på kvällskvisten har några av oss i besättningen tagit en promenad upp till Tzacorte som en är mycket trevlig by.

Hoppas på sol igen imorgon så jag kan bränna mig lite på babords axel också.

Natti Patti

/KockFrida